

# Sluit de deur voor satanische aanvallen

## INLEIDING

- Het is heel belangrijk dat wij weten tegen welke vijand we vechten.
- De Bijbel leert dat onze strijd een geestelijke strijd is.
- Onze wapens zijn niet vleselijk, maar machtig en geestelijk.

Een daarvan is onze mond. En die is zeer krachtig.

Eén van de problemen is dat we het Woord van God niet kennen en daarmee ook niet in staat zijn om het toe te passen en Zijn Woord uit te spreken.

Een ander ding is dat ik vaak hoor: je moet niet over de duivel praten. Dan geef je hem te veel eer. Daarom zegt de Bijbel dat we verloren gaan. Verliezen zou je kunnen zeggen. (*Hos.4: 6*)

Maar weet dat we een gevecht kunnen verliezen, maar de oorlog gaan we niet verliezen. Want Jezus heeft deze al gewonnen.

Wij moeten onze deuren gaan leren sluiten.

*Hebr.12: 1-3*

Het zegt dat wij omgeven zijn door een grote wolk van getuigen. Dit zijn de overleden gelovigen.

Maar er zijn ook demonische machten die naar ons kijken.

Er zijn ook engelen om ons heen en die kijken naar ons.

Wat wij uitspreken zet demonen of engelen in beweging.

Onze mond is een deur tot ons leven. Zowel positief als negatief.

Ik geloof dat engelen ons gestuurd zijn om te helpen, te beschermen, etc. Zo belangrijk vindt God ons om hen te sturen. God beschermt dat wat van Hem is.

Dan zegt het vers: leg neer alle last en zonde.

Dan zegt het vervolgens: Kijk naar Jezus. Waarom? Omdat Hij de test heeft volbracht, Hij is de weg al gegaan, heeft de strijd al gevoerd. Wij moeten worden als Jezus en ons gaan gedragen en handelen als Hij.

## Welke Jezus?

Hij die in de hemel was, alles had, volle autoriteit bezat, wandelde op straten van goud, geen zonde, geen martelingen, etc. Maar Hij kwam en legde alles af en werd een dienstknecht, nederig, zelf t/m de marteldood die wij niet eens kunnen bevatten.

En Hij nam dit alles op zich zonder zonde. Met zonde was het nog verklaarbaar geweest, maar NEE dat was het niet.

Omdat Hij alle test heeft volbracht is Hij ons voorbeeld geworden.

Daarom is Hij de garantie voor onze redding geworden.

Besef in dit alles goed dat dezelfde mensen die Jezus wilde helpen, ook degene waren die Hem de dood in gejaagd hebben. En toch heeft Hij het niet opgegeven. Hoe zouden wij reageren in een dergelijke situatie? Waarom niet? Omdat de liefde van God in zijn hart is zo groot dat wij het niet eens kunnen bevatten.

Wat is liefde? Vaak krijg ik te horen je hebt geen liefde. Maar wat is liefde?

- Niet alleen lief, lief. Soms is het nodig om direct en confronterend te zijn.
- Je wilt toch dat iedereen overwint en naar de hemel gaat.

## Hoe gaan we onze deuren nu dichtdoen om de vijand buiten te houden?

Er zijn er meer, maar vandaag wil ik er een aantal met jullie bespreken.

## De drie voornaamste wapens van Satan

**Lezen:**

**1Joh.2: 15-17**

1. De lust van het vlees.
2. De lust van het oog.
3. De trots van het leven.

In het Nieuwe Testament wordt over drie werelden gesproken.

- Hand. 17:24 De wereld die betekent: Het universum.
- Joh.3: 16 De wereld die betekent: Mannen en vrouwen.
- 1Joh.2: 15-17 De wereld die betekent: het systeem

### De lust van het vlees

De dingen die wij zien?

- De dingen die het vlees sterker maken zoals:
  - De seksuele dingen, voedsel, sommigen zijn verslaafd aan drugs, alcohol, .....
- Jac.1: 13,14 een ieder wordt verzocht door hun eigen begeerten.

### De lust van de ogen

De dingen die wij zien.

- De wereld zegt: als het goed voelt, doe het dan.
  - Het ziet er mooi uit, ik wil het voor mijzelf, voor mij, voor ikke.
  - Het gaat hier om ons innerlijke deel dat gevallen is.
  - De poort tot de ziel is door onze ogen.  
(De Bijbel zegt niet voor niets: "de spiegel/ lamp van ons lichaam zijn onze ogen: .)  
(Luc.11:34)

### De trots van het leven

Het ultieme innerlijke verlangen dat smacht naar erkenning.

- Ik zal hun wel even laten weten dat ik ook iemand ben. (van betekenis)
- Ik ben de beste. Mijn auto is veel duurder dan die van jullie.
- Ik heb het duurste huis, en let op, ik ben naar de beste school gegaan, ik heb de grootste kerk, ....

### **Maar pas op! Dit is ook trots!!!!**

- Als God zegt dat jij dit bent, en jij zegt niet, dan is dat trots.
- Sommige mensen zeggen ik ben maar een klein en niets betekenend mens, maar God zegt jij bent geweldig, een overwinnaar, God zegt jij hebt het licht in jou. En jij zegt nee, ik ben het niet waard ..... Dat is trots.

Mensen gedragen en spreken vaak zo omdat ze denken dat dit nederig is, maar dat is het niet. Eigenlijk is dit arrogantie. Want God zegt dit en jij zegt wat anders.

Als jij durft uit te spreken hoe God over jou denkt, wat God over jou zegt, dan is dat geen trots. Eigenlijk is dat nederigheid.

De duivel heeft deze tactieken al heeeeeel lang toegepast. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament.

**In het Oude Testament** *Gen.3:6*

En de vrouw zag (**het oog**), dat de boom goed was om van te eten (**het vlees**) en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig (**trots**) te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at.

!! Luister naar wat Eva zei, zij verdraaide het hele gebeuren. (*Gen.3: 2,3*)

“God heeft gezegd: wij moeten daarvan niet eten of die aanraken”

Vergelijk dit met wat God heeft gezegd in *Gen.2: 17*.

**In het Nieuwe Testament** *Matt.4:1-9*

Vers 1-3 De verzoeker kwam bij Jezus, en hij zie, als U de Zoon van God bent, **gebied dan dat deze stenen veranderen in brood. (Lust van het vlees)**

Vers 8 Opnieuw nam de duivel Hem mee naar een zeer hoge berg, en **toonde (lust van het oog)** Hem alle koninkrijken van de wereld en hun heerlijkheid.

Vers 9 Aanbidt mij .....

Vers 5-6 Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad en stelde Hem op de rand van het dak van de tempel, en zeide tegen Hem, Als U de Zoon van God bent, **werp Uzelf dan naar beneden. (trots van het leven)** Er staat immers geschreven: Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande u, en op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.

Laat ons nu samen eens de 1<sup>e</sup> verleiding/ verzoeking nader bekijken. (*Gen.3: 4-5*)

Vers 4 Jij zult niet sterven. (Zij sterven eerst geestelijk)

Vers 5 Jij zult als God zijn. (Zij waren niet als God, zij hadden de kennis maar deze was werelds. Ik ben naakt en heb vijgenbladeren nodig om mij af te dekken.)

Laten we nu samen naar de 2<sup>e</sup> verleiding/verzoeking kijken. (*Matt.4: 5-6*)

Hier haalt hij Psalm. 91: 11-12 aan **Bekijk dit eens?**

**Hoe raak ik gevangen in de verzoeking?**

- Het start met een vriend te zijn van de wereld. (*Jac.4: 4*)
- Dan wordt je besmet of wordt je vastgezet. (*Jac. 1: 27*)
- Dan begin je de wereld lief te hebben. (*1Joh.2: 15-17*)
- Snel daarna wordt je gelijkvormig aan de wereld. (*Rom.12: 2*)

**Satan is de God van deze wereld (systeem)**

- *2Cor.4: 3-4* de god van deze wereld.
- *Joh.12: 31* de prins van deze wereld.
- *Joh.14: 30* de prins ..... komt.
- *Joh.16: 11* de prins ..... is rechter.
- *Efez.2: 2* de prins ..... van de macht van de lucht.

**Het systeem van de wereld staat loodrecht tegenover Christus en Zijn volgelingen.**

- 1Joh.3: 1 De wereld kent Hem niet, dus kennen zij ons ook niet.
- 1Joh.3: 13 Wees niet verrast wanneer de wereld je haat.
- Joh.15: 18-19 Als de wereld jou haat, weet dan dat zij mij eerst haten.
- Joh.17: 14 Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat. Omdat Ik niet uit de wereld ben.
- Marc.4: 19 De uitleg van de gelijkenissen: de zorgen van de wereld en het bedrieglijke, zij zorgen ervoor dat het woord wordt verstikt.

**Wanneer je het wereldse systeem blijft volgen en toepassen, dan zijn er drie redenen die destructief zijn en ervoor zorgen dat je groei zal stoppen.**

1. 1Joh.2: 15 De liefde van de Vader is niet in jou.
2. 2Tim.4: 10 Demas heeft mij verlaten omdat hij de wereld liefheeft.
3. Jac.4: 4 Vriendschap met de wereld is vijandschap tegen God.

Die kleine dingetjes waarvan wij denken dat ze er niet toe doen, zijn de dingen die ons vernietigen.

- Een klein beetje roddelen.
- Een klein beetje liegen. Of liegen om bestwil. Een wit leugentje.

**HEEL BELANGRIJK Vergevingsgezindheid** Waarom is dit zo'n groot ding?

Het hele Evangelie is gebaseerd op vergeving. Eén van de fundamenteën.

Door vergeving heen erven wij het Koninkrijk van God. Wij hebben dus geen enkele recht om onvergevingsgezindheid vast te houden. Tenminste als je een kind van God bent.

Ik zeg niet dat het altijd makkelijk is, dat is wat anders.

Gebod van de Heer

Vergeef ons onze zonden, zoals wij ook vergeven een ieder. *(Matt.6: 9-15; Luc.11: 1-4)*

Het is toch zo dat als ik vergeef, God ook mij vergeeft. En wanneer ik niet vergeef, God mij ook niet vergeeft. Dit is **OT concept**.

Maar als kind van God gezien vanuit het **NT concept** hebben wij geen recht meer om niet te vergeven.

Want God heeft ons al vergeven nog voordat Jezus op aarde kwam.

Kijk hoe ver Jezus ging in de tuin van Getsemane. Zweet kwam als bloed door zijn poriën heen. *(Luc.22: 44)*

Kijk nog eens naar *Hebr.12: 4* .....nog niet tot bloedens toe.....

Wie van ons is hier al geweest?

Vergeven is voor jou en niet voor die ander.

Wat is werkelijke vergeving?

- Vergeven en vergeten. Onzin! Werkelijke vergeving: gevolg geen triggers/ negatieve emoties meer. Maar juist herinneren om het te maken tot een getuigenis.
- Tijd heelt alle wonden. Grote onzin! Als dit zo was, dan was Jezus niet nodig geweest. Tijd verstopt.

**Bitterheid**

- Probeer maar eens lang in de buurt van verbitterde mensen te blijven. Veel succes.
- Verbitterde mensen proberen je met hun mee te trekken en je te "vervuilen".
- Bitterheid zorgt ervoor dat je vuil wordt, onrein.

- De Bijbel zegt: Een gebroken geest, wie kan het verdragen.
- Zijn mensen die overal kritiek op hebben, zijn altijd negatief, houden nergens van en houden zelfs niet van zichzelf.
- Als je er niet mee afreken, dan wordt het als een kankergezwell.
- Vaak veroorzaakt het allerlei ziekten, o.a. rugpijn. Waarom: het is een open deur voor de vijand om binnen te komen.

### Roddelen

*Spreuk.6:16-18*

- Iemand die roddelt, zorgt ervoor dat de ogen van mensen worden geopend voor negatieve dingen.
- Vers 19 het is een vals getuige en iemand die onenigheid teweeg brengt.
- De Bijbel zegt: sluit deze deur. Wees een persoon die goede dingen zaait.

### Rebellie

Dit is een grote jongen

- De zonde van rebellie is dezelfde als de zonde van hekserij.
- De Bijbel straft hekserij en ongehoorzaamheid/ rebellie op dezelfde manier.
- De 1<sup>e</sup> zonde in de Bijbel was rebellie.
- De duivel weet hier op een zeer vakkundige wijze mee om te gaan.
- Vroeger toen ik nog geestelijk jeugdig was, keek ik anders naar leiders. Veel geleerd en bekeerd!!
- Er zijn mensen in de gemeente die altijd commentaar hebben op de manier van spreken, de houding van de spreker, geen kritiek willen leveren, maar toch wel even willen laten weten dat zij denken dat het anders (beter) kan.  
Of zij blijven weg bij bepaalde sprekers wanneer deze in de gemeente komen om te dienen. Dit is rebellie tegen de spreker, tegen het leiderschap van de gemeente en door wie is deze spreker geroepen?  
Zou God niet weten dat deze persoon misschien niet de meest gezalfde spreker is, maar waarom gebruikt God hem dan toch? Zou hij misschien niet iets te vertellen hebben waar jij van kunt leren. Ten minste om een werkelijk nederige houding te ontwikkelen. Het maakt daarbij niet uit hoe geweldig of krachtig jij al bent. God kan iedereen gebruiken om jou nog meer te leren!!!!

### Rebellie is een andere vorm van trots.

Vraag: Wat doet God met de hoogmoedigen?

*Jac.4: 6,7* God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.  
Biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u vliden.

Ben je in rebellie, heb je trots, dan kun je hem geen weerstand bieden. Je kunt geen vuur met vuur bevechten.

Rebellie zorgt ervoor dat mensen weggkomen:

- onder leiderschap.
- Weg onder autoriteit.
- Weg uit de bescherming van de gemeente. (Verzaak je samenkomsten niet)
- Etc.

### Maar nu de grote vraag.

**Hoe hiermee af te rekenen wanneer dit in jou leven speelt.**

- Wij zullen overwinnen door het Woord van God (1Joh.2: 13-14)
- Wij zullen overwinnen door ons geloof (1Joh.5: 4-5)
- Wij zullen overwinnen door de kracht van de Heilige Geest die in ons is. (1Joh.4: 4)